



## Waiende akkers - bloeiende akkerranden

Op een heldere zonnige dag wandel ik met Jacky door de velden. Er staat een flinke wind. Ik sta even stil en wend me naar het veld vol graan. Jacky kijkt nieuwsgierig naar me op. Ik sluit mijn ogen en spreid mijn armen. Ik voel hoe de wind mijn T-shirt doet opbollen. De wind duwt lichtjes in mijn rug en glijdt gretig langs me heen. Ik open terug mijn ogen. Ik zie hoe de bolling van mijn T-shirt zich verder zet in de golving van het tarweveld. Ik sta daar al zo'n 30 tellen. Jacky zet zich geduldig op zijn achterwerk. Ik weet niet wat het is maar als ik daar zo sta... lijkt alles perfect: het ruisen van het graan, de gele tarwe die afsteekt tegen de blauwe lucht, de streling van de wind, de geur van de zomer.... Ik voel me reusachtig groot maar tegelijkertijd ook nietig klein. Ik adem diep in. Het lijkt wel alsof ik elk moment kan wegvliegen.

Ik geniet van de stilte. Ik zeg wel stilte maar ik hoor hoe de wind in mijn oorschelp fluit en hoe een vliegtuig daarboven een witte streep trekt. Dan hoor ik, links van mij, hoe een veldleeuwerik begint aan zijn vlucht omhoog. Ik herken zijn tierelierende zang. Jongens, wat heerlijk om die leeuwerik zo te horen zingen! Ik probeer hem te volgen in die blauwe lucht. Maar dan raak ik hem kwijt.

Ik kijk terug naar het veld. Hier en daar steekt een klaproos rood af tegen de gele zee van tarwe. Iets verder zie ik hoe een

kleurrijke strook het veld afboordt. De rode stippen zijn klaprozen. De blauwe zijn waarschijnlijk korenbloemen. De gele bloemen kan ik niet meteen benoemen. De witte, dat zullen wel margrietten zijn. De boeren hebben dat super gedaan. Het is een goed idee om ze geld te geven om een bloemenstrook in te zaaien. Die bloemen brengen niet meteen iets op voor de boer maar ... insecten, vogels en kleine zoogdieren vinden er wel een schuilplaats en eten. Er zouden ook veel nuttige insecten zoals bijen, zweefvliegen, gaasvliegen en lieveheersbeestjes op af komen. Ze bestuiven bloemen en gewassen en eten, in hun larvestadium, van de schadelijke insecten die op de tarwe zitten.

Ik vind die bloemenstrook alvast prachtig! Ik schreeuw: 'Dankjewel, boer!' Jacky wordt ongeduldig. Hij wil verder en trekt aan de leiband. Als we de bloemenstrook passeren, zien we hoe bijen, hommels en vlinders vrolijk foerageren. Als ik bij een elektriciteitspaal aankom, verlaat een torenvalk zijn uitkijkpost over de boomgaard en gaat op zoek naar een muizenhapje.

'Ja, Jacky,' zeg ik, 'het is hier best druk vandaag.' Jacky kijkt naar mij en kwispelt. 'Om ter eerst aan de kassei!' roep ik. Jacky en ik zetten het op een lopen.

